

Hartelijk op elk gebied

Wie het verhaal van Les secrets de la Vie in het Henegouwse Celles hoort, zou warempel in sprookjes beginnen geloven. Het is een levenswerk ter nagedachtenis van een uitzonderlijke vrouw, die tijdens haar laatste levensmaanden samen met partner Bono het project voor deze b&b bedacht heeft.

Een b&b, anders dan de andere, waar romantiek en symboliek de boventoon zouden voeren en waar gasten als prinsen worden ontvangen. Haar boezemvriend Bono heeft met veel zwoegen, zweten en de hulp van talrijke vrienden haar levensdroom kunnen waarmaken. De oude paardenstal naast zijn huis bouwde hij om tot een van de hartelijkste b&b's die we ooit bezochten. He-las heeft Sandra zelf het eindresultaat nooit gezien.

KOFFIE EN THEE

Zelf een grote koffieliefhebster stond Sandra erop dat er permanent 12 cru's van de Nespresso klaarstaan voor de gasten. En geen gewone theezakjes, maar losse kwaliteitsthee. Alleen biologische eieren van de hoeve, à la minute gebakken volgens de wensen van de gast. Witte en bruine pistolets, boterkoeken, croissants, chocoladekoeken, sandwiches en het donkere brood worden op artisanale wijze gebakken. Ook cake, flantaart en confituren zijn *home made* en de honing komt van de plaatselijke imker. De fijne charcuterie komt van de plaatselijke bio-boer.

Visliefhebbers hebben de keuze tussen gerookte zalm en heilbot.

De kaas wordt gekocht bij de paters van Chimay, maar er is ook nog brie en light. Klassiekers zoals muesli, granen, choco, yoghurtjes met verschillende smaken van fruit (ook calorie-arm) ontbreken niet. Iedere dag is er fruitsla van seizoenfruit. Ook het fruitsap is vers. En zoals het een vijfsterrenontbijt betaamt, is er



champagne en ontbreken ook de kranten niet.
Prijs: 75 euro per nacht voor twee personen met ontbijt. (MW)

*Les Secrets de la Vie, Impasse Delehouzée 2,
7760 Celles, tel. 069/58 10 04,
www.lessecretsdelavie.be*